

Nieuwsbrief in coronatijd

nr. 19 (22 juli 2021)

(volgende nieuwsbrief 12 augustus)



Vakantietijd

Het woord vakantie komt van het Latijnse woord vacare en dat betekent leeg zijn.

Maar vacare kan ook de betekenis hebben van helemaal open staan.

Vakantieomstandigheden kunnen ons daarbij helpen. Korter of langer weg uit de dagelijkse omgeving. Korter of langer weg uit de druk van de dagelijkse beslommingen.

Meestal betekent dat ook korter of langer vrij van allerlei belastende zaken of misschien wel dwangmatige prestatiebehoefte. Eigenlijk zou vacare niet alleen tot de vakantieperiode beperkt moeten blijven. Want dat vastzitten aan van alles is er wel maar hoort eigenlijk niet bij onze werkelijke bestemming. Verwachtingsvol openstaan daar gaat het eigenlijk allemaal om. Het hele jaar zou het ons gegeven moeten zijn los te komen van dat vastzitten aan van alles en nog wat. Het dagelijkse leven van arbeid en plicht bemoeilijkt dat, soms wordt er wel eens gezegd na een bijzonder weekend of een mooie reis zo nu gaan we weer terug naar het eigenlijke leven en dat is vreemd gedacht.

Het is goed om eens na te gaan bij jezelf of je inderdaad vacare alleen maar beperken wilt tot de vakantietijd. Want het hoort gewoon bij het leven van alle dag.

Open staan voor elkaar maar vooral ook voor God, eens goed met hem in gesprek komen.

De rust nemen en tijd nemen hiervoor. De natuur is een bron om te gebruiken om tot die rust te komen. Dat kan zijn je eigen tuin of de mooie omgeving waar wij in wonen. Of gewoon lekker zitten in je huis. Je hoeft hiervoor niet altijd op vakantie te gaan. Maar de kunst is om dit te doen, je even leeg maken om tijd te nemen voor God en voor jezelf.

Even geen sociale media en TV maar gewoon even niets. Misschien dat daarom de kloosterbezoeken ook zo in trek zijn. Even geen afleiding maar tot jezelf komen, echt tot rust. Laten we dat niet alleen voor de vakantieperiode houden maar ook gewoon in ons verdere leven zo nu en dan.

Nieuws vanuit het moderamen.

Een gedeelte van onderstaand stukje miste in Gaandeweg

Een moeilijke tijd in het kerk zijn gaan we hopelijk verder afsluiten. Het was een rare tijd waarin wij elkaar enkele maanden niet zagen in de kerk. Het enige voordeel hiervan is dat in korte tijd wel veel gemeenteleden digitaal handig geworden zijn. Niet meer 's morgens vroeg uit de veren om naar de kerk te gaan, maar gezellig met een kopje koffie om 9:30 uur naar de dienst luisteren of later op een zelfgekozen tijdstip. Dit laatste kan natuurlijk altijd nog steeds. Maar wij hopen dat u dit thuis beleven niet als het nieuwe kerk zijn bent gaat zien en dat wij u weer terugzien in onze kerken. Elkaar in Gods huis ontmoeten heeft toch een meerwaarde, hoe gemakkelijk het thuis kijken/luisteren ook is.

In een jaar tijd zijn de kerkenraden digitaal gegaan met hun vergaderingen, kwam het moderamen digitaal bij elkaar en zorgde Roelf Wind dat wij de diensten met zang digitaal konden horen. In veel gemeenten ging dit anders, of geen zang of op een andere manier, minder herkenbaar. Wij waren in dezen bevoorrecht met onze diensten.

Alles was wel een hele uitdaging voor sommige gemeenteleden, mensen die zich digibeten voelden maar gemerkt hebben dat er veel te leren viel en het ook best leerzaam was.

Het digitaal vergaderen kan voor sommige gelegenheden handig zijn ook voor in de toekomst. Maar nu hopen we toch vooral weer in de kerk en ook bij vergaderingen elkaar gewoon te ontmoeten.

We hopen, als alles goed gaat, op 15 augustus weer sinds lange tijd in Blijham het Avondmaal te kunnen vieren. Ds. Van de Vrie gaat dan voor in deze dienst. De kerk in Blijham leent zich hier heel goed voor om redelijk coronaproef avondmaal te vieren.

Koffiedrinken willen wij voor het eerst weer tijdens de startzondag in september in Blijham gaan doen.

Op maandag 5 juli hebben Geeke van der Haar en ondergetekende ds. Wolf Jöhlinger bezocht namens onze vier kerken met een mand met producten uit onze regio. Het was fijn Wolf weer te zien na een lange tijd. Hij is gezien de omstandigheden tevreden over het verloop van zijn gezondheid en hoopt verder te kunnen gaan met het revalideren. We wensen hem dan ook dat hij dit in alle rust kan doen. Namens de kerkenraden wensen wij u allen een hele fijne zomer en we hopen u zo nu en dan in de kerk te mogen begroeten in de komende periode.

Diensten de komende tijd

De gegevens omtrent luisteren/kijken naar de diensten en hoe u collectes kunt overmaken staan op de site van PG Bellingwolde en Blijham.

Hier vindt u ook de richtlijnen om een dienst bij te wonen.

25 juli 2021 een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur

voorganger: ds. R. Mulderij

organist: mevr. E. de Boer

collecte: Diaconie en kerk

1 augustus 2021 een dienst in Wedde om 09:30 uur

voorganger: dhr. H.J. Dijkstra

organist: dhr. R. Wind m.m.v. van de cantorij

collecte: Diaconie en kerk en een extra collecte voor Roemenië

Opgave voor deze dienst bij Gretha van Dijk (scriba): 0597 54 19 13 of gretavandijk@outlook.com t/m zaterdag 3 juli 17.00 uur.

8 augustus 2021 een dienst in Bellingwolde om 11.00 uur

voorganger: ds. G.R. Offringa

organist: dhr. H. de Vries

collecte: Diaconie en Kerk

In deze dienst wordt dhr. A. Heeling herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester

scriba PG BBVW Astrid Lührssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl

Uit de gemeente Blijham:

In de afscheidsdienst van ds. Ron Koopmans op 13 juni jl. in Assen heeft hij een prekenbundel met als titel: "Uit liefde voor het Woord, dat van zich spreken doet" aangeboden gekregen. In deze bundel staan ook twee preken uit zijn tijd in Vriescheloo en Blijham.

Ds. Koopmans heeft als wens dat ook belangstellenden uit Vriescheloo en Blijham in de gelegenheid worden gesteld in te tekenen voor de prekenbundel.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben kunt u dat bij mij melden.

Opgave graag voor 1 september a.s.

Met vriendelijk groet
Geeke van der Haar